

Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ : " ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ "

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ :

Καρούσου Βικτώρια

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :

Τραγόπουλος Γεώργιος



ΠΑΤΡΑ 1992

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΟΓΗΣ | 1336

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η βασιά πίστη ότι ο άνερωπος είναι ατελής και ότι η λύση σ' αυτό το πρόβλημα πρέπει να αναζητηθεί στην τεχνική πρόοδο, είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά κληροδοτήματα που διαδέχθηκε η πληροφορική από το παρελθόν της. Η ανερώπινη ατέλεια εκδηλώνεται κατ' αρχήν στον έλεγχο του χρόνου, ο οποίος όλο και περισσότερο χάνεται για τον σύγχρονο άνερωπο. Αυτή η σημαντικότερη ανάγκη είναι αδηγήσιμη τα πρώτα βήματα της πληροφορικής και είναι την συνοδεύσει καθ' όλη τη διάσκεψη της περιπτέρω εξέλιξης της.

Η προσπάθεια να μεταφέρονται όλο και περισσότερο προς τις μηχανές οι διανοητικές λειτουργίες του ανερώπου, στηρίζεται στη μεταφορά που συσχετίζει τον υπολογιστή με τον ανερώπινο εγκέφαλο. Στηρίζεται επίσης, και στη διαίσθηση του μέλλοντος, που οφείλομε στο Βίνερ, ο οποίος προειδοποιεί από πολύ νωρίς ότι οι μηχανές επικοινωνίας καλούνται να παίξουν ένα ρόλο όλο και πιο σημαντικό στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ο βενελιωτής της Κυβερνητικής είχε στην πραγματικότητα διαβλέψει ότι ο πολιτισμός είναι αναδιοργανωμένη γύρω από αυτό το μη αλιτικό αγαθό που είναι η πληροφορία.

Η σύγκριση μεταξύ υπολογιστή και εγκεφάλου και το όραμα μιας μελλοντικής κοινωνίας, διατίκα μετασχηματισμένης από τις νέες μηχανές, είναι συμπληρωμούν σύντομα, με την χαρακτηριστική για την πληροφορική θέση ότι η λογική είναι μια παγκόσμια αξία, ένα όργανο για την κατανόηση του κόσμου, όπως κι ένα μέσο για τον εκσυγχρονισμό του.

Αυτές οι τρεις συνιστώσες είναι σχηματίσουν την ιδέα της

πληροφορικής, κοινής αφετηρίας ολών εκείνων που βλέπουν στο νέο αυτό τομέα ένα από τα πιο σπουδαία εγχειρήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Η πληροφορική, αν και βαθύτατα αναμειγμένη στον κόσμο των πλέον μηχανικών τεχνικών, εξειδικεύεται στην αναφορά της στην οργάνωση των κοινωνικών, να καταστεί μία νέα κοινωνική αυτοπία, σκοπός της οποίας είναι ο μετασχηματισμός του ανθρώπου και της κοινωνίας. Αυτή η περίφραγη μεταλλαγή, που είναι αφήσει το στίγμα της στις σύγχρονες κοινωνίες, ποσακτικά επέλθει χώρις ανοικτή αντίσταση και χωρίς πραγματική εναλλακτική λύση. Η τεχνολογία συνάντησε την μονή διέξοδο στα πολυάριθμα προβλήματα που δημιουργούσε ο σύγχρονος πολιτισμός, εξαιτίας της αυξανόμενης εσωτερικής του πολυπλοκοτήτας. Οι πιο σκληροπυρηνικοί πρωταγωνιστές των ψιττικών εξεργέσεων της δεκαετίας του 60, που αντιδρούσαν τότε εναντίον της άψυχης κοινωνίας της κατανάλωσης και της τεχνικής εξειδίκευσης, είχαν αχρήστους γρήγορα μπροστά στη Μικροπληροφορική και είχαν ήδη οι πρωτοπόροι της.

Τα μεγάλα "ιδεολογικά" καθεστώτα του κομμουνιστικού μπλοκ, αφού κρίνουν με τραχύτητα την Κυβερνητική και την πρωτοεμφανιζόμενη Πληροφορική, ως διεστραμμένες τεχνικές απαντήσεις σε προβλήματα "πολιτικά", είχαν ενεργοποιηθεί ομέσως για να επιχειρήσουν να προφτάσουν σ' αυτές τις εξελίξεις τους Διτικούς ανταγωνιστές τους.

Η Πληροφορική προετοιμάζεται, από τη δεκαετία του 40, να γίνει το μεγάλο εγχείρημα του 20ού αιώνα. Βρίσκεται εξάλλου, στη βάση της ανανέωσης του προβληματισμού ως προς τι είναι

ο ἀνερωπός και από τι αποτελείται η σκέψη του. Η ιστική προβληματική του μέλλοντος έχει προετοιμαστεί από την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 40, την πιο δημιουργική, αλλά και την πιο θανατηφόρα περίοδο του αιώνα μας.

Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΡΩΠΙΣΜΟΥ

Ο ἀνερωπός είναι πράγματι ικανός να κυβερνήσει και να ελέγξει αυτήν την κοινωνία-μηχανή, την οποία ωστόσο ο (διος είχε συναρμολογήσει; Αυτό είναι το ερώτημα που άρχισε να προβλέπεται. Ο ἀνερωπός ήταν πράγματι ο πιο κατάλληλος πιλότος του μεγάλου σύνθετου σκάφους που είχε γίνει η κοινωνία; Αυτό το ερώτημα δεν ήταν προφανώς απλοϊκό και ετίθετο από εκείνους που πίστευαν ότι κατείχαν την απάντηση.

Η εμφάνιση των μεγάλων υπολογιστικών μηχανών και των πρώτων υπολογιστών είχε χαρακτηθεί από το ευρύ κοινό ως ένα γεγονός, του οποίου η εμβέλεια ξεπερνούσε κατά πολύ τις λειτουργίες που μπορούσαν οι συγκεκριμένες μηχανές να πραγματοποιήσουν. Εκεί όπου οι περισσότερες εφευρέσεις χρειάζονταν να περιμένουν για κάποιο διάστημα προτού να φανούν οι δυνατές χρήσεις τους, οι υπολογιστές, διαφεύγοντας αυτόν τον γενικό κανόνα, θεωρήθηκαν αμεσώς εφοδιασμένοι με ένα πλήθος δυνατοτήτων, κατά ένα μέρος διαλαμβάνοντας φανταστικών. Επιπλέον, η ταχύτητα του υπολογισμού καθιστούσε τη λειτουργία τους σχεδόν αδιαφανή για οποιονδήποτε δεν γνώριζε με ακρίβεια τη δομή τους.

Η μηχανή Harvard MARK 1, για παράδειγμα, έγινε γρήγορα γνωστή στο αμερικανικό κοινό και αποτέλεσε ένα θέμα με σίγουρη επιτυχία για μία ενθουσιώδη παραλογοτεχνία. Στο τεύχος της 14ης Οκτωβρίου 1944 της Επιθεώρους "The American Weekly" μάρκανε ο αναγνωστής ότι το "ραμποτ" του Χάρβαρντ ήταν ένας "υπερεγκέφαλος" ικανός να λύσει προβλήματα που ο άνθρωπος δεν είχε καμμιά ελπίδα να λύσει, στη Φυσική, στην Ηλεκτρονική, στην Πλοηγική έρευνα και επίσης ότι είχε την γνώση να επιλύσει το "πρόβλημα της προέλευσης του ανθρώπου".

Μονομιάς οι υπολογιστές κοίτηκαν προτιμόνοι με δύο σημαντικές, αν και συνηθικές ιδιότητες: από τη μια μεσιά συγκρίνονταν με τον άνθρωπο, το λιγότερο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και από την άλλη βεβαρούνταν ικανοί να περατώσουν λειτουργίες που ο άνθρωπος δεν ήταν μηδερούσε ποτέ, από την φύση του, να επωμισθεί. Κι εφόσον επρόκειτο για "εγκεφάλους", οι υπολογιστές προορίζονταν να αντιληφθούν τον άνθρωπο μέχρι και σε περιπτώσεις λήψης αποφάσεων και παραγγής γνώσης. Το πιο εκπληκτικό είναι ότι αυτή η δυναμική των υπολογιστών, τους έκανε αντικείμενο συζήτησης από το 1944, όταν εμφανίστηκαν, προτού καν να παράσχουν την ελάχιστη απόδειξη των πραγματικών δυνατοτήτων τους σε σχέση με τέτοια σχέδια.

Στην πραγματικότητα, ο υπολογιστής ως "τεχνικός εγκέφαλος" δεν αποτελούσε έναν αληθινό νεωτερισμό, αφού η λαϊκή αλλά και η επιστημονική φαντασία έδειχνε, όπως είδαμε, να έχει ήδη κρατήσει ένα χώρο γι' αυτά τα "τεχνητά όντα", που ανήκαν σ' ένα πολύ παλιό είδος, αλλά κατασκευάζονται μ' έναν και νούργιο τρόπο. Σε αντάλλαγμα, οι επιδόσεις, αληθινές ή αναμενό-

μενες, των υπολογιστών, συνέτειναν στο να επιταχυνθεί ο υποβιβασμός των ανερωποκεντρικών ιδανικών. Η ενεργητική μηχανή είχε "απελευθερώσει" τον ανερωπο χειρώνακτα, αλλά αυτό είχε μάλλον εκληφθεί ως πρόοδος, ως το τέλος μιας δουλείας. Η "απελευθέρωση" του σκεπτομενου ανερώπου από την πληροφοριστική μηχανή έθετε προφανώς πολλά άλλα προβλήματα.

Η ιδέα που αναπτύχθηκε από τον Βίνερ το 1942, σύμφωνα με την οποία, η επικοινωνιακή συμπεριφορά ήταν ένα δεδομένο πολύ πιο χρήσιμο για να ταξινομήσουμε τα οντα, από ο.τι η ένταξη τους σ' ένα φυσικό γένος, ακόμη και στο ανερώπινο, συνέτεινε στην αποσταθεροποίηση του κλασσικού ανερωπισμού. Η αμερικάνικη κοινωνία εννοούσε λιγότερο την αναζήπηση μιας εσωτερικής τητας, της του ανερώπου, παρά την έρευνα για άλλους εκείνους τους παράγοντες που εαυτορούσαν να εξηγήσουν, τους νόμους του κοινωνικού πατιχνιδιού. Να γιατί ανταποκρίθηκε καλά σ' αυτήν τη νέα θεώρηση της εύστος του ανερώπου μέσα στο σύμπαν.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΡΩΤΟ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ

Μία από τις πρώτες ιδέες, πάνω στην οποία βασίστηκε η ιδέα της πληρωφορικής, ήταν ότι ο άνερωπος και η μηχανή δεν θα μπορούσαν στο εξής να βρίσκονται σε μία αναφορά κυρίου προς δούλο και στις η μηχανή, σε πολλές περιοχές, έπρεπε να τεθεί το λιγότερο στο ίδιο επίπεδο με τον άνερωπο. Όσο πιο νοήμονες γίνονται οι μηχανές, τόσο πιο αλλόκοτο φαινόταν το να παραμένουν δούλες. Γιατί η ανάπτυξη της σκέψης υπέβετε την κατάκτηση κάποιων βαθμών ελέυθερίας, ασυμβιβαστών με τις αλυσίδες της δουλείας. Η αυτονομία του υπολογιστή θα ήταν η μόνη αληθινή απόδειξη της νοημοσύνης του.

Η μεταφορά της ανερώτινης νοημοσύνης στη μηχανή, είναι μία πράξη αμφιλεγόμενη, που εμπειριέχει την πιθανότητα να ξεπεραστεί ο άνερωπος από το ίδιο το δημιουργημά του. Τα πιο ποιασμένα πνεύματα τών μεταπολεμικών χρόνων, βεαρούσαν ότι αυτές οι καινούργιες μηχανές έπρεπε να κατασκευαστούν χωρίς καθυστέρηση. Θα ήταν ένα ακόμα εργαλείο, εξεζητημένο μεν, αλλά στην υπηρεσία του ανερώπου, ή ένας νέος συνεργάτης, ποώτο δείγμα μιας δουλειάς από την καινούργια γενιά, που θα αλοκηρωνόταν με το να αντικαταστήσει το δημιουργό της σ'όλη την επιφάνεια του πλανήτη; Η παραδοσιακή ερώτηση, που συνίστατο στο εάν ο άνερωπος θα μπορούσε ή όχι να διαφεντέψει το δημιουργημά του, παραχώρουσε την θέση της σε μία άλλη ερώτηση, στο εάν ο άνερωπος δεν είχε αποστολή να δημιουργήσει ένα "ανώτερο είδος", πιο έξυπνο, πιο προσαρμοσμένο. Ένα είδος στο οποίο η νοημοσύνη του ανερώπου θα είχε κατά κάποιο τρόπο μεταμορφε-

υτει. για να μπορέσει εκαι να αναπτυχθεί σύμφωνα με νέους νόμους.

Ο Βίνερ, χωρίς να υιοθετήσει ταυτό ριζοσπαστικές θέσεις, συνειδέψερε, ωστόσο, σημαντικά στην Εμφάνιση τους, θέτοντας αποφασιστικά το ζήτημα της προσωπικότητας του ανερώπου από την διοφύη της πληροφορίας. Ποιο είναι το κέντρο της ανερώπινης ατομικότητας, ποιό διάφαγμα χωρίζει μια προσωπικότητα από μια άλλη; Για τον Βίνερ, η φυσική ταυτότητα ενός ατόμου δεν συνιστάται στο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το άτομο. Η βιολογική ατομικότητα στηρίζεται στις κυτταρικές πληροφορίες, που επιτρέπουν να συνεχιστεί η διαδικασία της διαρκούς σωματικής ανανέωσης. Η ατομικότητα του σώματος είναι, επομένως, "αυτή της φλόγας μάλλον, παρά αυτή της πετρας, αυτή μιας μορφής μάλλον, παρά αυτή ενός εραύηματος ύλης".

Ο Βίνερ εξάγει από την παρατήρηση αυτήν ένα παράξενο συμπέρασμα: αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί να μην μπορούμε να εξάγουμε και να διαβιβάζουμε αυτήν την πληροφορία, με τον ίδιο τρόπο που διαβιβάζουμε την πληροφορία στις τηλεγραφικές γραμμές; Η φυσική μεταφορά του ανερώπου, εάν μπορούσε, επομένως, να γίνει από μία πιο ταχεία οδό επικοινωνίας. Η εξαγωγή και η διαβίβαση "του μοντέλου ενός ανερώπου" θέτει, μας λέει ο Βίνερ μόλις στα 1950, μερικά τεχνικά προβλήματα -ιδίας αυτό της μη καταστροφής της πληροφορίας που είναι συγκεντρωμένη στους ζωντανούς ιστούς- αλλά είναι κατ' αρχήν δύνατη. Αυτή η προέκταση στην ανερώπινη προσωπικότητα της έννοιας της πληροφορίας σκιαγραφεί τέλεια τη δυναμική που είχε αποδοθεί στην πληροφορία και την επικοινωνία.

Το "πληροφοριακό μοντέλο" του ανερώπου, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες για την ατομικότητα και την προσωπικότητά του, μπορεί έτσι να συγκριθεί χώρις δυσκολία με άλλες "πληροφοριακές μηχανές". Η σύνδεση ανερώπου και μηχανής, ιδέα που γιοήτεινε τοσο τον Βίνερ, έδωσε μια καινούργια άποψη στην ιδέα των τεχνικών μελών και εξ ήνουν προσπάθειες για να επιτρέψουν στους τυφλούς να "δουν" με το ενδιάμεσο μιας άλλης αίσθησης, στους ανάπτυξους να χρησιμοποιήσουν τεχνητά μέλη και αργότερα να φτιάξτούν συνδέσεις μεταξύ υπολογιστών και εγκεφαλών ζώων, προσπάθειες των οποίων πολλοί ερευνητές εξ ζητήσουν την παύση για την κούσ λόγους, που αφορούν αξέχλλου περισσότερο τον ανερώπο, παρά το ζώο.

ΟΙ "ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ"

Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, στις δεκαετίες του 40 και του 50 έγιναν οι πιο παράδοξες εικασίες, όσον αφορά τις νέες μηχανές. Μπροστά σ'ένα κοινό ευνοϊκά προδιαθετημένο και κάτω από το προσεκτικό βλέμμα επιστημόνων όλων των πλευρών, χράφηκαν χιλιάδες μύρερα πάνω στο ερώτημα αν οι μηχανές, για τις οποίες υπήρχε η πεποίθηση στις οποίες μπορούσαν να τεβούν γρήγορα σε λειτουργία, θα σκέπτονταν, θα καταλάβαιναν και θα διέθεταν κάποια συνείδηση. Οι δύο πνευματικοί πατέρες του υπολογιστή, ο Τιαύρινγκ και ο Φον Νόύμαν, τροφοδότησαν με κέφι αυτήν την συζήτηση και της έδωσαν ένα αναμφισβήτητο επιστημονικό κύρος. Χάρη στις μηχανές αυτές, η σύγχρονη επιστημη μπορούσε να αγγίξει και να προσπαθήσει να κατανοήσει πειραματικά τομείς που της διέφευγαν πάντα: τον άνθρωπο, την κοινωνία, την γνώση καθ'αυτή. Αυτές οι μηχανές άφει λαν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια και την παγκοσμιότητα της επιστημονικής μεθόδου γενικά.

Ο Τιαύρινγκ πρότεινε το 1950 μια δοκιμή που έγινε διάσημη με το όνομα "πατιχνίδι της μίμησης", για να καθοριστεί αν οι μηχανές μπορούσαν να σκεψαύν, πράγμα για το οποίο διαστηθεί ο διασ δεν αμφέβαλε. Το "πατιχνίδι της μίμησης" χρειάζεται δύο αίσουσες που να επικοινωνούν μ'ένα τυλέτυπο. Στην πρώτη αίσουσα, ένας παρατηρητής θέτει ερωτήματα σε δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη δεύτερη αίσουσα. Το ένα από τα πρόσωπα είναι ένας άνθρωπος και το άλλο μία μηχανή. Ο παρατηρητής οφείλει να μπορεί, θέτοντας οποιαδήποτε ερώτηση, να διακρίνει σε ποια περίπτωση επικοινωνεί με τον άνθρωπο και σε



ποιά με τη μηχανή. Εάν δεν καταφέρει να αναγνωρίσει τους συνομιλητές του, μπορούμε να πούμε ότι η μηχανή, σε κάθε περίπτωση συμπεριφέρεται σαν να σκεπτόταν. Ο Τιούρινγκ προφανώς ξεφεύγει εκούσια από το βέμα, αλλά μας λέει ότι δεν έχουμε ποτέ καμμιά αληθεινή αποδειξη για το ότι ένας ανθρώπος σκέπτεται.

Για τον Τιούρινγκ, ο ψηφιακός υπολογιστής είναι η μηχανή που μπορεί σύντομά να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτής της δοκιμής. Ο υπολογιστής είναι επιδεκτικός μάθησης, αρκεί να διαβέτει ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Επιπλέον, πρόκειται για μία καθολική μηχανή. Ικανή να ανταράγει την συμπεριφορά οποιασδήποτε μηχανής διακεκριμένων καταστάσεων. Άλλα και ο ανθρώπος δεν συμπεριφέρεται -σύμφωνα με τον Τιούρινγκ- πολύ διαφορετικά από μία μηχανή διακεκριμένων καταστάσεων. Ένας σωμάτικος πρόγραμματισμένος υπολογιστής, επομένως, θα μπορούσε να παρουσιάσει μία αρκετά καλή εικόνα σ' αυτό το πατιχνίδι και να συμπεριφέρει σα να σκεπτόταν. Το όλο πρόβλημα θα ήταν να διαβέτει μία αρκετά μεγάλη μνήση και ένα επαρκές πρόγραμμα, συνεήκεις ανέφικτες ακόμα, αλλά τις οποίες ο Τιούρινγκ θεωρούσε ως λεπτομέρειες υλοποίησης για ένα πρόβλημα λυμένο στη βε-ωρία.

Η τεχνολογία με την οποία μία τέτοια μηχανή έπρεπε να κατασκευαστεί δεν είχε σημασία και η χρήση τών ηλεκτρονικών δεν ήταν καθ' αυτή ένας αποφασιστικός παράγοντας για τον Τιούρινγκ: η μηχανή του Μπάμπατζ ήταν μία γνήσια μηχανή διακεκριμένων καταστάσεων παρά το ότι τα εξαρτήματά της ήταν μηχανικά. Οι υλικοί φορείς τών αλγορίθμων ήταν ένα δευτερεύον δε-

διομένο, το μόνο που μετρούσε ήταν η πραγματική διανοητική λειτουργία. Αυτή η προτίμηση, χαρακτηριστική της θέσης του Τιούρινγκ εξ αριθμού σε όλη την πληρωμοφορική σ' αυτό το θέμα και, έπειτα, αυτές της Τεχνικής Νοημοσύνης. Ήταν αντιταχεί ακόμα ως ένα σημείο στην προσπάθεια να διαθετεί νοημοσύνη στις μηχανές, προτίμηση της με μία υλική διομή όσο το δυνατόν πιο κοντινή στην "διομή" του ανερώπου και του νευρικού του συστήματος.

Ο Τιούρινγκ εξ αποστολής σ' αυτό το σημείο ότι η λειτουργία του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου δεν συγκρίνονται με την λειτουργία μιας μηχανής διακεκριμένων καταστάσεων, ακόμα και ένα ελάχιστο σφάλμα σ' ένα χρηματικό ή πλεκτρονικό μύνημα, μπορεί να μεταφραστεί σε μία πολύ σημαντική απόκλιση. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί σ' έναν ψηφιακό υπολογιστή, του οποίου όλες οι μελλοντικές καταστάσεις είναι εντελώς προβλέψιμες. Γι' αυτούς τους λόγους, ένας υπολογιστής μπορεί να προσημειώσει την συμπεριφορά ενός ανερώπου ενώ το αντίστροφο δεν μπορεί να συμβεί.

Η θέση του Τιούρινγκ εξ θρεύει ενισχυμένη αλλά ταυτόχρονα και ελαφρά μεταποιημένη στις εργασίες τών Μεκ Κάλοου και Πίττς οι οποίοι ταυτίζουν πλήρως το νευρικό σύστημα με μία λογική μηχανή, ένα "πεπερασμένο αυτόματο" που λειτουργεί σύμφωνα με το μοντέλο μιας μηχανής Τιούρινγκ. Η πρωτοτυπία της υπόθεσης αυτής ήταν η παραδοχή ότι τα δίκτυα των νευρώνων είχαν μία αυστηρά διαδικτή δραστηριότητα. Υπήρχε, επομένως, μία πλήρης αντιστοιχία με την σκέψη και την υλική της αντανάκλαση στο νευρικό σύστημα.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ακομα και εδώ, πρέπει να αναγνωρισθεί στον Βίνερ το ότι είχε, από το 1950, θέσει τις βάσεις της συζήτησης από την οποία η πληροφορική θα αντλήσει την προβληματική της κατά τη διάρκεια των επομένων δεκαετιών. Το βασικό του πραγματικότηταν ότι: οι νέες μηχανές, που μολις είχαν αρχίσει να λειτουργούν, επρόκειτο να παίξουν ένα θεμελιακό ρόλο στην οργάνωση των κοινωνιών.

Ο Βίνερ γοητεύτηκε τόσο με την πληροφορία όσο και με την εντροπία, που είναι κατά κάποιο τρόπο το αρνητικό της. Η εντροπία ήταν υπ' αυτόν η τάση της φύσης να καταστρέψει την τάξη και να υποβαθμίσει το κατανόητο -μια τάση που οδηγούσε στον βιολογικό υποβιβασμό μας και στο κοινωνικό χάος-.

Οι ανερώπινες κοινωνίες είχαν παρασυρεθεί στο ρεύμα του "Νιαγάρα τής αυξανόμενης εντροπίας" όπως το μαρτυρούν ο εξάντληση των φυσικών πόρων, λόγω της εντατικής τους εκμετάλευσης η παραμονή των ασθενειών παρά τις προόδους της Ιατρικής, το φασιστικό ή αλοκληρωτικό ιδεώδες ενός κράτους, όπου όλες οι ενέργειες αλοκληρώνουν προγραμματισμένες λειτουργίες και έχουν, επομένως, πιθανότητα εμφάνισης ίση με τη μονάδα.

Για τον Βίνερ, η κατανόηση της σπουδαιότητας και της έκτασης του εντροπικού φαινομένου είχε περιοριστεί από ένα πολιτιστικό εμπόδιο ειδικά βορειοαμερικανικό, το οποίο όμως είχε επιβληθεί σ' άλη τη λύση: την αγνόηση του εανάτου και την συστηματική παραγνώριση της σχέσης της εντροπίας με αυτόν. Ο πολιτισμός μας έκλεινε, έτσι, τα μάτια μπροστά σε κάθε εκδή-

λωση εντροπίας, αυξάνοντας τήν τάση προς την αταξία.

Το βασικό μέσο της μάχης εναντίον της εντροπίας ήταν, λοιπόν, κατ' αρχήν η αναγνώσιμη τής σπουδαιότητας των φαινομένων τής επικοινωνίας και στην συνέχεια, η ανάπτυξη προς κάθε κατεύθυνση τής χρήσης των μηχανών που ελέγχουν τα κανάλια επικοινωνίας και χειρίζονται την πληροφορία. Ο Βίνερ θεωρούσε ότι η κοινωνική δραστηριότητα περιέχονταν ολόκληρη στα μηνύματα που κυκλοφορούσαν στους κολπους τής κοινωνίας και ότι αυτά ακριβώς τα μηνύματα θα υποβάθμιζε ο εντροπικός υποβίβασμός ή αντίθετα θα αναβάθμιζε η διατήρηση μιας κάποιας τάξης. Η διατήρηση των καναλιών επικοινωνίας ήταν πρωταρχική και οι μηχανές έπρεπε να διαδικαστούν ένα ουσιαστικό ρόλο σ' αυτόν τον σγώνα για την πρόοδο.

Το ιδανικό που σκιαγράφει ο Βίνερ είναι, λοιπον, αυτό μιας κοινωνίας οπου η πληροφορία κυκλοφορεί απρόσκοπτα, όπου για να ζήσει κανείς πραγματικά πρέπει να κατέχει επαρκή πληροφορία, όπου η ζωή είναι η συμμετοχή σ' αυτό το συνεχές ρεύμα με το οποίο η πληροφορία ανταλλάσσεται, και όπου οι επιρροές τού εξωτερικού κόσμου εμπλέκονται με τις διαδικασίες που επενδύονται σ' αυτόν. Τρία γνωρίσματα τής σύγχρονης κοινωνίας μας αντιτίθεται σ' αυτό το ιδανικό: η πρακτική τής μυστικότητας, οι παρανοήσεις που οφείλονται στην ελλειπή πληροφόρηση και η μετατροπή της πληροφορίας σε εμπόρευμα. Η πρακτική τής μυστικότητας αποφέρει τη ροή των πληροφοριών. Άλλα υπό το πρόσμα της θεωρίας της επικοινωνίας, η εντροπία τείνει να αυξηθεί ακριβώς όταν η πληροφορία περιορίζεται σε κλειστά συστήματα. Ο εμπλουτισμός της πληροφορίας συνδέεται με την κυ-

κλιφορία της δηλαδή με τον συσχετισμό της με άλλες πληροφορίες. Η συλλογιστική του Βίνερ βάζει στην ίδια μοίρα με το στρατιωτικό απόρρητο και τη φραγή της ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία μπορεί να φτάσει ως και στην εγκαθίδρυση στεγανών μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, αλλά και μεταξύ των επεικών και των ανερωπιστικών επιστημών.

Οι παρανοήσεις που αφείλονται στην ελλειπή πληροφόρηση σκιαγραφούνται παραστατικά στο νομικό τομέα από το πρόβλημα των συμβολαίων, των οποίων οι όροι δεν έχουν το ίδιο νόμα και για τους δύο συμβαλλόμενους. Έτσι, εκεί όπου οι Ινδιάνοι της Αμερικής παραχωρούσαν δικαιώματα κυνηγιού, οι Λευκοί πιστεύουν ότι αγόραζαν εδαφικές δικαιησίες. Αυτή η παρεξήγηση είχε ανυπόλογιστες συνέπειες, τουλάχιστον για το μέλλον των Ινδιανικών εθνοτήτων. Όπως λέει ο Βίνερ, η πραγματική επιβίωση προϋποθέτει την επαρκή πληροφόρηση. Η θεωρία των μοντέρνων επικοινωνιών διάνοιγε έτσι νέους ορίζοντες στο δίκαιο θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών μας.

Ο πατέρας της Κυβερνητικής ήταν εξίσου αντίθετος απηνού ότι η πληροφορία είχε μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα εμπόρευμα, υποκείμενο στους νόμους του εμπορίου. Κάθε εναποθίκευση πληροφορίας συγκρατεί την εξάπλωση και την ελεύθερη κυκλοφορία της και, σ'ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, την καταδικάζει σε μια βαρύτατη υποτίμηση. Η επιθεμένη για εξαγωγή κέρδους από αυτό το ουσιαστικό για την επιβίωση τής ανερωπότητας στοιχείο, που είναι η πληροφορία, κατατεμάχιζει την "επικοινωνιακή ακεραιότητα" των ανερώπων και περιορίζει τις πραγματικές ικανότητες του ανερώπινου είδους.

Το ιδανικό που περιγράφει ο Βίνερ εδ αμφανιστεί πολλές φορές αργότερα σ' άλες τις συζητήσεις που εξήραν, από τη δεκαετία του 60, που "πληροφοριακή επανάσταση", η οποία οφείλει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης τών ανθρώπων και να διευκολύνει την έλευση μιας "διαφανούς" πληροφοριακής κοινωνίας "δικτύων"

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΣΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ο βίνερ δεν αρκέστηκε μόνο στο να ανακοινώσει την επικείμενη έλευση τής "πληροφοριακής κοινωνίας". Από το 1950, όταν ο πρώτος μη στρατιωτικός υπολογιστής είχε μόλις τεθεί σε λειτουργία, υπογράμμιζε τους κινδύνους. Τα επιχειρήματά του πρόλαβαν τους περισσότερους από τους μεταγενέστερους προβλημάτισμάς, συμπεριλαμβανομένων και των πιο προσφάτων, στο ζήτημα των σχέσεων της πληροφορικής με την κοινωνία.

'Ενας γάλλος δομινικανός, ο πατέρας Ντυμπάρλ, κατενεμούστασμένος από την ανακάλυψη της νεογέννητης Κυβερνητικής, γνωστοποιούσε στις 28 Δεκεμβρίου 1948, στους αναγνώστες της Εφημερίδας "Le Monde", την ύπαρξη των νέων υπολογιστικών μηχανών αλλά επίσης και τα όσα φαίνονται ικανές να πραγματοποιήσουν. Αφού υπογράμμιζε την "πρόδηλη σήμερα ανικανότητα των πολιτικών ηγετών και των συνηθισμένων πολιτικών ομάδων", ο πατέρας Ντυμπάρλ ανκοίνωνε ότι οι μηχανές αυτές μπορούσαν κατά κύριο λόγο να χρησιμοποιηθούν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και την αγορά για παράδειγμα, κι έπειτα να λάβουν αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αρκεί η όλη διαδικασία να μην καταλαμβάνοταν αιτιοκρατικά, αλλά να ενσωμάτωνε, ακριβώς όπως στην θεωρία των παταχνιδών, τυχαία γεγονότα.

Δεν έλειπαν οι υπερασπιστές αυτής της προσποτικής, αλλά χωρίς αμφιβολία, δεν είχαν όλοι τα ίδια επιχειρήματα. Καμιά αντίρρηση ότι έπρεπε να γίνει κατανοητή αυτή η προσπάθεια μεταφοράς της δύναμης του ανθρώπου στις μηχανές, τις πλέον ικανές στον αγώνα της Απελευθέρωσης. Κατά τον αγώνα αυτό, όλ-

λωστε, στη φρικαλεοτητα ενος παγκοσμίου πολέμου που κανένας δεν είχε μπορέσει να εμποδίσει, είχε προστεθεί και η τραγωδία του ναζιστικού ολοκαυτώματος. Δεν αρκούσε αυτό ως απόδειξη, για εκείνους που δεν θεωρούσαν αυτά τα γεγονότα ως προϊόν ενός ακραίου παραλογισμού, ότι ο άνθρωπος είχε αποτύχει και ότι στο εξής το μέλλον δεν θα του ανήκε;

Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής Φόρρεστερ, επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος SAGE, είχε υποστηρίξει ότι το ανθρώπινο πνεύμα δεν είναι προσαρμοσμένο στην κατανόηση και την εμπηνεία τών κοινωνικών φαινομένων, τα οποία, ως επί το πλείστον, υπερβαίνουν τις αντιληπτικές τους δυνατότητες, δεδομένης της επιτάχυνσης της εσωτερικής τους εξέλιξης. 'Ενας από τους λόγους που δικαιολογούσαν αυτή την άποψη, ήταν η "σύγχρονη" του ανθρώπινου "νοητικού μοντέλου". Από το σχέδιο που ο Φόρρεστερ είχε συλλάβει το 1947 για να πείσει τους στρατιωτικούς για την αναγκαιότητα "της χρήσης των υπολογιστών ως αυτομάτων κέντρων συλλογής και επεξεργασίας τακτικών πληροφοριών", ως τη γενίκευση αυτής της αναγκαιότητας για ολόκληρη την κοινωνία, δε μεσολαβούσε παρά ένα βήμα. Η ανάπτυξη των υπολογιστών ως βοηθού πολύ για να γίνει το βήμα αυτό.

Αλλά η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε, σύμφωνα με τον πατέρα Ντυμπάρλ, να σημειρίξει ένα νέο ολοκληρωτισμό, όπου ο έλεγχος των πληροφοριών από τις μηχανές θα στέροιται από τους ανθρώπους τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις και θα τους έκανε κατά συνέπεια να χάσουν κάθε επιρροή πάνω στο μέλλον τους.

'Ετοιμη ή γέννηση των υπολογιστών συνδεύεται εξαρχής από

δύο ριζικά αντίθετες θεωρήσεις: σύμφωνα με την πρώτη έπρεπε να δοθεί κάθε εμπιστοσύνη στη λογική ικανότητά τους να διευθύνουν τα κοινωνικά συστήματα και να παίρνουν αντί για τον ανθρώπο τις πιο ουσιαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με την δεύτερη με αυτές τις μηχανές είχαμε ελευθερώσει τη μόνη δύναμη που ήταν ικανή να απομακρύνει την ανθρωπότητα από το επερχόμενο χάος, αλλά, ελλείψει ικανοποιητικού ελέγχου της, το αποτέλεσμα κινδύνευε να είναι χειρότερο από αυτό που υποτίθεται ότι θα ανατρεπόταν.

AUTÉS ΟΙ ΔΥΟ ΣΤΑΣΕΙΣ ΉΤΑΝ Η ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΟΥΣΕ ΆΛΛΑ ΣΥΝΕΤΕΙΝΑΝ, ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΚΑΙ Η ΆΛΛΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΝ ΆΝΘΡΩΠΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 40, ΚΟΙΝΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΠΑΤΗΘΕΙ.

Όπως κι αν έχουν τα πρόγματα, ωστόσο, η ανθρωπότητα έχει αναμφίβολα να κερδίσει πολύ περισσότερα με το να συνειδητοποιήσει με κάθε λεπτομέρεια τις αρνητικές πλευρές τουτών των εργαλείων, τα οποία εξάλλου, χρειάζεται, παρά με το να εγκαταλειφθεί εντελώς τυφλά σ' αυτά.

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Από τη δεκαετία του 60 η πληροφορική εξαπλώνεται στην κοινωνία, κατά κύριο λόγο με τη μορφή των μεγάλων και εξαιρετικά πολύπλοκων κεντρικών συστημάτων, που είναι σταδιακά οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους επιχειρήσεις και υπηρεσίες θα πρέπει να κινούνται. Ο επιστήμονας της πληροφορικής είναι ένας ειδικός με τον οποίο έπρεπε να διαπραγματευεται κανείς τη μορφή -και συχνά και το περιεχόμενο- κάθε πληροφορίας που είναι κυκλοφορούσε μέσα σε μία επιχείρηση.

Η εισαγωγή της πληροφορικής σε μία υπηρεσία ή σε μία αλόκληρη επιχείρηση απαιτούσε έναν πλήρη μετασχηματισμό των δομών της τελευταίας, για τον οποίο η γνώμη των ειδικών ήταν καθοριστική.

Το επόγγελμα των ειδικών στην πληροφορική άρχισε να απλώνεται τείνοντας να απορροφήσει σε πρώτη φάση τους ειδικούς στην οργάνωση, τους οποίους οι νέοι επιστήμονες θεωρούσαν ότι αντικαθιστούσαν και μάλιστα με περισσότερα προσόντα.

Προερχόμενη συχνά από την παλιά; μηχανογραφική υπηρεσία μιας επιχείρησης, η νέα πληροφορική υπηρεσία δεν είχε πλέον τίποτα που να ευμίζει ένα τεχνικό παράρτημα και συνεχώς μετατοπίζονταν όλο και πιο κοντά στις γενικές διευθύνσεις. Έτσι, η σχετική βιβλιογραφία ξανάφερε στην επικαιρότητα μια παλαιότερη προβληματική, η οποία αναδείκνυε περισσότερο την ορελογική διαχείρηση μιας επιχείρησης με την χρήση των μηχανών και τον έλεγχο της ροής των πληροφοριών, παρά τη διοίκηση παραδοσιακού τύπου, που την χαρακτήριζε η ανερώτην αυστηρεσία

και το κηνύγι της δύναμής.

Το πέρασμα της διοίκησης των επιχειρήσεων -και των δημόσιων υπηρεσιών- από τους ανερώπους στους υπολογιστές μπήκε σταδιακά στην ημερήσια διάταξη. Τα MIS (Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης), οι αλοκληρωμένες μεθόδοι διοίκησης των επιχειρήσεων, η διασύνδεση των αρχείων με τις απαραίτητες για τη διεύθυνση πληροφορίες ήταν τα πρώτα βήματα που έκαναν οι επεισιώδεις δηλωτές των νέων τεχνολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτή η παντοδύναμια των ειδημόνων, δεν δημιουργήθηκε τόσο χάρη στη δεδηλωμένη βέληση μιας νέας κάστας ειδικών στην πληροφορική ή άλλων, να κατακτήσουν την εξουσία, αλλά χάρη στην επιευμία τους -πολύ χαρακτηριστική για την τεχνική ορεολογικότητα- να μεταφέρουν τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στους υπολογιστές. Στο κάτω κάτω η δουλειά ενός ειδικού πληροφορικής ήταν πάντα το να γίνονται με μηχανές άλλα αυτά που οι άνερωποι έκαναν ως τότε μόνοι τους. Οι καινούργιοι ειδικοί, περισσότερο από τεχνοκράτες δικαιούνται για εξουσία, ήταν οι αυτοπιστές της σύγχρονης εποχής, οι άνερωποι που υποκινούσαν μια επαναστατική μεταλλαγή τών συνηθικών αναπαραγωγής της γνώσης και διακήρυξαν την εξουσίας.

Ενώ οι πρώτοι ειδικοί ήταν πολύ λίγοι, οι "απόγονοι" τους στην δεκαετία του 60 διαμόρφωσαν γρήγορα μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα, προϊκισμένη με τσχυρή εσωτερική κινητικότητα και επωφελούμενη μιας αγοράς εργασίας όπου η ζήτηση εργατικού δυναμικού, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεπερνούσε κατά πολύ την προσφορά.

Οι πρώτοι ειδικοί που δεν προέρχονται από άλλους χώρους αλλά είχαν εκπαίδευτεί στον κλάδο αυτό, εμφανίστηκαν μέσα στα πλαίσια του σχεδίου SAGE. Ήταν όμως κυρίως οι μεγάλες εταιρίες της πληροφορικής οι οποίες, πριν να πάρει τελικά τη σκυτάλη το δημόσιο εκπαίδευτικό σύστημα, δημιουργήσαν την κρίσιμη μάζα ειδικών. Τον ελεύθερο δημιουργό, που δεν είχε κανένα άλλο περιθώριο από αυτούς των υλικών του, διαδέχθηκε ο ειδίκημος, του οποίου η δεξιότητα έπρεπε να είναι τόσο τεχνική -να κάνει τις μηχανές να λειτουργούν- όσο και κοινωνική -να διαπραγματεύεται μ' αυτούς που είναι τις χρησιμοποιήσουν-.

Για να γίνει καλύτερα αποδεκτή η Πληροφορική στη συνέχεια, χρειάστηκε να απαλλαγεί από όλες εκείνες τις τάσεις και σκέψεις που εεψήθηκαν "ματαφορικές". Η εποχή των "σκεπτόμενων εγκεφάλων" είχε παρέλθει οριστικά: η Κυβερνητική, που είχε κατηγορηθεί ως "ελάχιστα σοβαρή" και ως "ανίκανη να πρήσει τις υποσχέσεις της", τέθηκε στο περιθώριο. Η πληροφορική απέκτησε έναν πειραματικό και απόμακρο ειδικευμένο κλάδο, που καταπιάστηκε με τις προσπάθειες για την δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης και συσσώρευσε ημακριά από την καθημερινή επαγγελματική πραγματικότητα - τα πιο φιλόδοξα σχέδια.

Η επιεική να παρουσιαστεί η πληροφορική σαν μία "σοβαρή" επιστήμη γινόταν εντονότερη, όσο όρχισαν να εμφανίζονται πολυάριθμα και καθόλου αμελητέα προβλήματα: αφού ο τομέας αυτός φαίνοταν ότι εξελίσσεται σε μία "επιστήμη" που είχε τη δική της βέση στο πάνερον της γνώσης, ήταν αναγκαίο να κατανοεύν καλύτερα τα όριά του.

Αλήμονο όμως, η πληροφορική της δεκαετίας του 60 εμφανί-

ζόταν ως μια "επιστήμη των επιστημών", ένα είδος καθολικής γνώσης, αφού "όλα είναι πληροφορία". Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η πληροφορική είχε μεγάλη δυσκολία στο να οριστεί η ίδια με αυστηρότητα, κατανούμενη, μια καινούργια τεχνολογία, ή ένα νέο σχήμα ανάλωσης; Ασχολείτο με τους υπολογιστές, την πληροφορία, τα συστήματα, ή μήπως ταυτόχρονα με όλα αυτά μαζί;

Ο σχηματισμός, σε διάφορες χώρες, λέξεων που περιέγραφαν το νέο κλάδο, συνοδεύτηκε από έντονες συζητήσεις που μαρτυρούσαν αυτό ακριβώς το πρόβλημα ταυτότητας. Ερωτήσεις εδαφικίσουν να εμφανίζονται για την ακριβή φύση του υλικού που επεξεργάζονται οι υπολογιστές. Όσο η ποώμη πληροφορική εξελισσόταν μέσα σε τυπικά υπολογιστικά συστήματα για στρατιωτική χρήση όλα πήγαιναν καλά, η αριστία των αφίων του τομέα αυτού φάνηκε από τότε που μετατράπηκε, λόγω της μαζικής του εξάπλωσης, σε μια αληθινά "κοινωνική επιστήμη" έτσι ώστε οι ειδικοί της πληροφορικής να εξελιχθούν σε ένα είδος πανεπιστημάτων.

Η πληροφορική των μεγάλων κεντρικών συστημάτων κατανέλλον αυτή που υπέστη την πιο δριμεία κριτική και που προκάλεσε τους πιο μεγάλους φόβους, ιδιαίτερα σχετικά με τις δημόσιες ελευθερίες. Η εισαγωγή της πληροφορικής στις διάφορες υπηρεσίες κατέληξε συχνά στον πειρασμό να δημιουργηθεί ένα τεράστιο σύμπλεγμα από αρχεία και ιδιαίτερα από αρχεία με πληροφορίες προσωπικές.

Η "κοινωνία της πληροφορίας" που είχε προταθεί ως ένα ιδεών, έμοιαζε να έχει αντιγράψει αφελώς το μοντέλο της

ορεολογικής στρατιωτικής οργάνωσης, στην επιβολή της οποίας
είχαν συνεισφέρει ακριβώς οι υπολογιστές. Οι τελευταίοι φαι-
νονται στα μάτια της δυτικής κοινής γνώμης, που διαπίστωνε
την εισβολή τους στην καθημερινή ζωή, ως παγερά, όψιμα και
απόμακρα τέρατα που τα υπηρετούσε μία κάστα τεχνικών, επικοι-
νωνόντας μαζί τους σε μία ακατανόητη γλώσσα, την οποία οι
κοινοί εντοί θεωρούσαν είχαν απολύτως καμία ελπίδα να αποκωδικο-
ποιήσουν. Αυτό το συναίσθημα δυσφορίας προξενούσε τις φοβίες
τις οποίες ειδικοί ονόμασαν με πολλή ευκολία "αντιστάσεις
στην αλλαγή", και εντάθηκε εκ νέου από τις διακηρύξεις σύμφω-
να με τις οποίες η "πληροφορική επανάσταση" επρόκειτο να με-
τασχηματίσει ριζικά τη γνώση, το εκπαιδευτικό σύστημα και την
καθημερινή ζωή. Οι ειδικοί τηρούσαν επιθετική στάση απέναντι
σε κάθε χώρο που τους καλούσε σε βοήθεια και απαριθμόσαν από
αυτόν να "ανασχηματίστε/" και να "ηροσαρμοστεί" στην πούδρα".

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΕΝΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η τεχνολογία έχει διανύσει μια πολύ μεγάλη πορεία για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για υπολογιστές 5ης γενιάς. Σε ένα διάστημα μισού αιώνα περίου αναπτύχθηκαν τέσσερεις σειρές υπολογιστών, που αντικατέστησαν σταδιακά η μία την άλλη και διαφοροποιήθηκαν κυρίως ως προς τις διατάξεις που χρησιμοποιούνται ως δομικούς λίθους.

Η 1η γενιά υπολογιστών, με χαρακτηριστικά δείγματα τον ENIAC και τον EDVAC, καλύπτει τις δεκαετίες του 40 και του 50. Οι μηχανές αυτής της εποχής βασίζονται σε λυχνίες κενού, χρησιμοποιούν μνήμες τυμπάνων και προγραμματίζονται στο δυαδικό σύστημα.

Η δεύτερη γενιά υπολογιστών αντιστοιχεί στις δεκαετίες 60 και 70. Ο IBM 360 είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της γενιάς αυτής. Στην 3η γενιά τα τραντίτζορς συμπυκνώνονται σε κυκλώματα μικρής και μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης, αναπτύσσονται οι μνήμες ημιαγώγων και τα λειτουργικά συστήματα και εμφανίζονται οι έννοιες της εικονικής μνήμης.

Η 4η γενιά υπολογιστών απλώνεται στις τελευταίες δεκαετίες του 70 και 80. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα τών μηχανών 4ης γενιάς περνούν σε ολοκλήρωση μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας και εμφανίζονται οι μικροεπεξεργαστές, τα δίκτυα, οι βάσεις δεδομένων, τα έμπειρα συστήματα και πολλά ακόμα και νούργια στοιχεία.

Με την αρίμανση και της 4ης γενιάς υπολογιστών έγιναν πλέον φανερά κάποια όρια στις επιδόσεις των μηχανών αυτών και

κάποια προβλήματα που παρέμεναν ανοιχτά.

Τα σήματα που διατρέχουν τα κυκλώματα ενός υπολογιστή δεν διαδίδονται με άποιμη ταχύτητα, αλλά με την πεπερασμένη ταχύτητα του φωτός. Επομένως, ο χρόνος διάδοσής τους δεν είναι μηδενικός αλλά έχει μία καθορισμένη, έστω και πολύ μικρή, τιμή. Κατά συνέπεια, δεν κερδίζουμε τίποτα αν κατασκευάζουμε ένα μικροεπεξεργαστή ο οποίος να εκτελεί μία εντολή σε χρόνο μικρότερο από το χρόνο που χρειάζονται τα αντίστοιχα σήματα για να διατρέξουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του υπολογιστή. Τα κυκλώματα που βρίσκονται στα άκρα των διαδρομών εαυτευστερήσουν έτσι κι αλλιώς εξαιτίας της πεπερασμένης ταχύτητας διάδοσης τών σημάτων. Υπάρχει λοιπόν ένα φυσικό φράγμα για το κέρδος που μπορούμε να περιμένουμε φτιάχνοντας όλο και γηγενούτερους μικροεπεξεργαστές.

Καεώς οι υπολογιστές εισχωρούν σε όλο και ευρύτερους χώρους της καθημερινής ζωής και βρίσκουν όλο και περισσότερες εφαρμογές, αρχίζει να γίνεται αισθητή η ανάγκη για λογική και συμβολική επεξεργασία. Οι σημερινοί υπολογιστές επεξεργάζονται κατά βάση αριθμούς. Οι λογικές πράξεις τής σύζευξης, τής διάζευξης και τής άρνησης που διαθέτουν σε επίπεδο γλώσσας μηχανής είναι υπερβολικά απλές για τις απαιτήσεις τών σύγχρονων εφαρμογών. Έτσι, το ζητούμενο σήμερα, είναι υπολογιστές οι οποίοι να διαθέτουν ταχύρες εντολές λογικής και συμβολικής επεξεργασίας εμφανεμένες σε πολύ βαθύ επίπεδο, ακόμα και σε γλώσσα μηχανής. Τέτοιοι υπολογιστές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα εμπειρογνωμοσύνης, κατανόησης φυσικής γλώσσας, λίγης αποφάσεων

και αναγνώρισης προτύπων.

Η αρχιτεκτονική και οι βασικές τεχνολογίες που περιγράφηκαν πιο πάνω είναι συντεθεούν ώστε να δώσουν στους υπολογιστές ήδη γενιάς πολλά εξελιγμένα χαρακτηριστικά. Μπορούμε να περιμένουμε ότι ένας τυπικός υπολογιστής ήδη γενιάς είναι μπορεί, πρώτα απ' όλα, να κάνει γρήγορους αριθμητικούς υπολογισμούς και σύνθετη συμβολική επεξεργασία και ακόμα να εξυπηρετεί πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Κατά συνέπεια, ένας τέτοιος υπολογιστής είναι μπορεί να κατανοήσει την ανερώτινη ομιλία, να "δει" αντικείμενα, να εκτελέσει -ελέγχοντας μηχανικά μέλιτμα πολύ μεγάλη σειρά φυσικών εργασιών και ακόμα να λάβει σε πραγματικό χρόνο αποφάσεις, συνυπολογίζοντας πάρα πολλές παραμέτρους. Μία ιδιαίτερη κατηγορία υπολογιστών ήδη γενιάς είναι τα πληροφοριακά συστήματα επεξεργασίας γνώσης. Στα οποία κυρίως προσανατολίζεται η ταπωνική προσπάθεια.

Τα συστήματα αυτά είναι ειδικευμένα σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και είναι διαθέτουν εξελιγμένο περιβάλλον επικοινωνίας με τους χρήστες. Ένα τέτοιο σύστημα είναι μπορεί να χρησιμοποιείται για εξαγωγή συμπερασμάτων, πραγματοποίηση συσχετίσεων, λήψη αποφάσεων, διάγνωση, σχεδίαση και πρόβλεψη, σε συνεργίες υπερβολικά πολύπλοκες για τις συνηθισμένες μεθόδους εργασίας.

Πολλές άλλες, λιγότερο (σως εντυπωσιακές, εφαρμογές τών υπολογιστών της ήδη γενιάς μπορούν να αναφερεούν. Στο χώρο της ίδιας της πληροφορικής κατ' αρχήν, οι υπολογιστές αυτοί είναι βοηθόσουν να αυξηθεί η παραγωγικότητα κατά την ανάπτυξη λογισμικού ή την επίλυση προβλημάτων, καθώς είναι μπορούν, βασισμέ-

νοι σε προσταγραφές που εαν δύνανται οι χρήστες, να συνθέτουν αυτόματα το απαραίτημα λογισμικό, χρησιμοποιώντας όπου είναι δυνατό τα ίδια ανεπτυγμένα προγράμματα με ελαφρές τροποποιήσεις. Στη βιομηχανία κατασκευών, οι υπολογιστές θίνειάς εαν μπορούν να ελέγξουν αυτόματα εργαλειομηχανές, γραμμές παραγωγής ή οποιεσδήποτε διεργασίες και ακόμα, στην εξελιγμένη μορφή των βιομηχανικών ρυμπών, να εκτελέσουν με ακρίβεια και ασφάλεια βαριές, ανευγενικές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Επίσης, οι μηχανές αυτές εαν εισέλθουν σε οποιεσδήποτε εφαρμογές απαραίτημα προσομοίωση, πρόβλεψη ή διάγνωση. Ενδεικτικά μόνο αναφέρεται ότι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εμπειριών συστήματων μπορούμε, αφενός, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και φυσικούς πόρους και, αφετέρου, να ανιχνεύσουμε ευκολότερα νέα και τάσματα μεταλλευμάτων και καυσίμων.

Τέλος, οι υπολογιστές θίνειάς εαν μπορέσουν να βοηθήσουν στην παροχή διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως περιβαλλοντική, πληροφόρηση και επιμόρφωση.

Φαίνεται έτσι το ευρύ φάσμα των εφαρμογών στις οποίες η θίνειάς υπολογιστών μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ενώ η σημερινή αντίληψη θέλει τους υπολογιστές να χρησιμοποιούνται κυρίως στον τριτογενή τομέα, και μάλιστα στην επεξεργασία πληροφοριών, εαν πρέπει να περιμένουμε ότι στο μέλλον οι υπολογιστές θίνειάς εαν εισέλθουν σε όλες τις μορφές παροχής υπηρεσιών, αλλά ακόμα και στον δευτερογενή και στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Γίνεται άλλωστε όλο και πιο φανερό το ότι, από ένα σημείο και μετά, το ερώτημα δεν είναι τι μπορούν, αλλά τι δεν μπορούν να κάνουν οι μηχανές αυτές. Ε-

πειδή ωστόσο, η ίδη γενιά υπολογιστών δεν θα έρθει σαν κεραυνός εν αιερία, αλλά ως ένα από τα αποτελέσματα της εξέλιξης αλόκληρης της πληροφορικής, είναι λογικό να μην επιφέρει εντελώς φυσικές αλλαγές, αλλά να εντείνει και να επεκτείνει τις τάσεις που έχει ήδη διαμορφώσει η πληροφορική με την τουλάχιστον πεντηκονταετή προϊστορία της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

Σήμερα που το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι οδηγμένο και κύρια πλάτει τους νέους ανερώπους, η ευαισθησία και ανησυχία τών εργαζομένων για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πληροφορική στον τομέα της εργασίας, όχι μόνο είναι δικαιολογημένη, αλλά και επιβεβλημένη. Δυστοχώς στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά συστηματική μελέτη αύτες έρευνα για να ανιχνεύσουμε τις τυχόν παρενέργειες που μπορεί να φέρει η εισαγωγή της πληροφορικής στον τομέα της απασχόλησης. Την έρευνα αυτή ως πρόπει οι εργαζόμενοι γρήγορα να την απαιτήσουν από τα συνδικάτα τους και να γίνει με την αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας.

Έτσι σήμερα, όταν στην Ελλάδα μιλούμε για τις επιπτώσεις της πληροφορικής στην απασχόληση, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προεκτείνουμε σχετικά συμπεράσματα βασικά αντίστοιχα ξένες μελέτες, όπου οι κοινωνικοί κονομικές συνθήκες αλλά και οι εργασιακές σχέσεις διαφέρουν πάρα πολύ από αυτές της Ελλάδας. Τα μυνήματα που έρχονται από άλλες χώρες ποικίλασιν και έχουμε ανεπιφύλακτα αισιόδοξες μέχρι κριτικά απαισιόδοξες θέσεις. Γεγονός πάντως είναι ότι δύο είναι οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους στρέφεται η συζήτηση. Οι αισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι η ώση των Η/Υ στην οικονομική δραστηριότητα θα δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, αντίθετα οι απαισιόδοξοι υποστηρίζουν ότι οι νέες θέσεις θα είναι λιγότερες από αυτές που θα καταργηθούν.

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω γενικότητες είναι γεγονός ότι:

* Η εφαρμογή της πληροφορικής σε συνδυασμό με τις άλλες νέες τεχνολογίες θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Ορετά σημεία αποτελούν οι απολύτες που έγιναν σε γνωστή φήμα αυτοκινήτων στην Γαλλία (25.000 θέσεις). Βέβαια, στην Ελλάδα λείπουν τα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι η χώρα μας είναι βιομηχανική χώρα, χι' αυτό οι θέσεις που θα χαθούν με την εισαγωγή των ρομπότ στη βιομηχανία μας, θα είναι λίγες.

* Στον τριτογενή τομέα παραγωγής (π.χ. τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κ.λ.π) τα πράγματα "φαίνονται" πιο δύσκολα. Λέμε φαίνονται, γιατί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, όπου μπήκε η πληροφορική, τουλάχιστον δεν είχαμε απολύτες. Σίγουρα όμως έχουμε επιβράδυνση προσλήψεων. Αν προσέξουμε ότι στον τριτογενή τομέα εργάζονται οι περισσότερες γυναίκες, τότε μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις στη γυναικεία απασχόληση μπορεί να είναι σημαντικότερες.

* Σε πολλές περιπτώσεις η πληροφορική θα δημιουργήσει συβαρές αλλαγές στη φυσιογνωμία μερικών επαγγελμάτων (όπως τη ποιγράφοι, μεταφραστές, γιατροί, εκπαιδευτικοί κ.ά). Το γότρο, ή αν βέλετε η κοινωνική ισχύς, πολλών επαγγελμάτων θα είναι συνάρτηση της αντίστοιχης τράπεζας πληροφοριών που θα διαθέτει ο αντίστοιχος επαγγελματίας.

* Όσο μια χώρα θα παραμένει καταναλωτής και όχι παραγωγός προϊόντων πληροφορικής, οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι λίγο πολύ αρνητικές, αφού η εισαγόμενη τεχνολογία εκφράζει συμπυκνωμένη εργασία, που υποκαθιστά εργατική δύναμη στη χώρα που εισάγεται.



Κατανομή Στικονομικών Δραστηριοτήτων των χωρών του ΟΟΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- i. Ανάπτυξη τής παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της πληροφορικής, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας, και να διευρυνθεί η χρήση της πληροφορικής, επιφέροντας αύξηση τής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας τής οικονομίας, καθώς και διεύρυνση τών παραγωγικών δυνάμεων. Τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη από μια τέτοια προοπτική θα έχουν θετικές επιπτώσεις και στο επίπεδο απασχόλησης, παράλληλα με τις δυνατές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής.
- ii. Προώθηση βιομηχανικών κλάδων ή κοινωνικών υπηρεσιών που συνδιάζονται και ευνοούν την ανάπτυξη της πληροφορικής.
- iii. Πρέπει και οι εδραζόμενοι να επωφελούνται από την βελτίωση τής παραγωγικότητας τής εργασίας, που έπιφερει η χρήση προϊόντων πληροφορικής.
- iv. Η εισαγωγή τής πληροφορικής θα πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη τών δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζομένους.
- v. Ενημέρωση της κοινής γνώμης για τον κοινωνικό ρόλο και τις δυνατές επιπτώσεις τής πληροφορικής σε όλες τις μορφές τής κοινωνίκης ζωής (πολιτική, οικονομική, πολιτισμική).
- vi. Αρθρωση και στελέχωση τής απαραίτητης εκπαιδευτικής και ερευνητικής υποδομής, ώστε να είναι δυνατή η αφομοίωση τής εισαγόμενης και η σταδιακή παραγωγή εγχώριας τεχνολογίας.
- vii. Αντιστοίχιση τών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις ανάγκες σε παραγωγικό στελεχιακό δυναμικό, τόσο από ποσοτική όσο

και από ποιοτική άποψη.

viii. Εμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, ώστε να προωθηθεί η παραγωγή προϊόντων που είναι καλύτερουν ανάγκες τής Ελληνικής κοινωνίας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

"Από τα μέσα του 1987 και μέσα σε λίγα χρόνια όλοι οι 'Ελληνες πρέπει να εφοδιαστούν με τη νέα ταυτότητα, που είναι "διαβάζεται" από κομπιούτερ". Ήταν η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών που αποτέλεσε το ένασμα για συζήτηση, συγκεντρώσεις, πορείες και ότι άλλο ώστε μπορούσε να αποτρέψει το "ηλεκτρονικό φακέλωμα". Ήταν αρκετή η λέξη "φακέλωμα" για να ξαναβυθίσει σε πολλούς, τραυματικές εμπειρίες παλιών χρόνων.

Παραθέτουμε κάποιες απόψεις ατόμων ή οργανώσεων, οι οποίοι βωτίθεηκαν για το θέμα αυτό.

"Το κύριο χαρακτηριστικό της νέας αυτής ταυτότητας, που είναι μοναδική για κάθε πολίτη και ως τον συνοδεύει σε όλη την ζωή σε κάθε συναλλαγή του, με οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου, είναι ότι "αφιεμοποιεί τους πολίτες και διευκολύνει την χειραγώγησή τους από την εξουσία"."

"...Η νέα τεχνολογία έχει αναμφισβίτητα πολυάριθμα πλεονεκτήματα. Η χρήση της καταντά πρόκληση για όλους, πόσο μάλλον για την εξουσία, που όντας "ανάπτυρη", αρπάζεται από τις νέες τεχνολογίες για να βρει άλογα και να δικαιολογήσει την αναποτελεσματικότητα και την δυσκινησία της. Η νέα τεχνολογία λοιπόν, προβλέπεται σαν το μαγικό ραβδί, που θα πάτει το καρκίνωμα της γραφειοκρατίας..."

Η τεχνική πάντα βαδίζει με γρηγορότερο ρυθμό από τον ιδεολογικό προβληματισμό για το ρόλο και τις εφαρμογές της. Μερικές φορές, περισσότερος και καθημερινός τύπος γράφουν πράγματα παραπλανητικά, μια και ο εντυπωτισμός έχει σαν αποτέλε-

σμα να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου από την αναζήτηση του περιεχομένου τής έννοιας "προσωπικο απόρρητο", σε εξαιρετικής ή δυνατοτήτων τών Η/Υ και έτσι η σύγχρονη να μεγαλώνει.

*Έτσι φαίνεται ότι εάν πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να προστατευούν με νόμους, η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ, το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ. Να ξεκαθαρίσει ο όρος ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ή ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ. Πρέπει ακόμα να γίνει κατανοητό ότι για να γίνει όποιας μορφής "φακέλωμα", δεν είναι ανάγκη να υπάρχει Η/Υ, και η σημερινή ταυτότητα που έχουμε και τόσο απλόχερα δίνουμε στην πρώτη ζήτηση, εύκολα μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό τών ελευθεριών μας, σε περιόδους που δεν λειτουργεί η δημοκρατία.

Εύκολα μπορεί να φτάσει κανείς σε ορισμένα συμπεράσματα προτάσσεις, που εάν προστατεύονται τον πολίτη, κύρια σε εποχές ανώμαλες.

* Να μην υπάρχουν συστήματα αρχειοθετήσεων με προσωπικές πληροφορίες που είναι κλειστές στους άμεσα ενδιαφερόμενους πολίτες.

* Κάθε πολίτης πρέπει να μπορεί να διορθώνει ή να ενημερώνει μια πληροφορία που τον ταυτοποιεί.

* Πρέπει να υπάρχει τρόπος για κάθε άτομο να προλαβαίνει την χρήση, χωρίς την συγκατάθεσή του, προσωπικών πληροφοριών για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο είχαν συλλεγεί.

* ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

Οι παραπόνω προτάσεις έμμεσα δείχνουν ότι στο βαθμό που διάφοροι τσχυροί παράγοντες τής κοινωνίας και ιδιαίτερα το κράτος, εα μπορούν ίσως να "εκμεταλεύονται" τις καταχωρημένες σε αρχεία πληροφορίες, καθημερινά εα αυξάνουν τη δύναμη τους.

Από την άλλη πλευρά, όσο η πληροφορική ή γενικότερα η πληροφορία εα είναι προστή σε διάφορα συλλογικά άργανα, σε διάφορους φορείς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε μεμονωμένα άτομα, η αποκέντρωση τής εξουσίας εα είναι πια γεγονός, επομένως γεγονός εα είναι και η περισσότερη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Για να έρθει θέμας η αποκέντρωση, πρέπει όλες οι κοινωνικές ομάδες κι όλοι οι πολίτες να προσπαθήσουν μαζί, έτσι ποτέ να μην αφήσουν για τα δικά τους προβλήματα να αποφασίζουν τα κομπιούτερς.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι συνολικές αλλαγές που επέφερε η Μικροπληροφορική, δεν πρέπει να μας κάνουν να λησμονήσουμε την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζουν την τεχνολογία αυτή.

Ο Τζόζεφ Βάζενμπαουμ, μία από τις εξέχουσες μορφές στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε ο εκφραστής ενός ρεύματος θεμελιακής κριτικής της πληροφορικής. Η κριτική αυτή κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά, ξεκινώντας από την θέση ότι η πληροφορική είναι ένα ισχυρό αργανό, δεν ήταν δυνατό να μην αναρωτηθεί κανείς για τον τρόπο με τον οποίο τελικά χρησιμοποιούταν το άργανο αυτό. Η συζήτηση για την δημιουργία αρχείων προσωπικών με την χρήση της πληροφορικής, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Ο Βάζενμπαουμ δεν δίστασε να δηλώσει ότι η πληροφορική έπαιξε τις ίσως ένα ρόλο υπερβολικά συντηρητικού στίλου σύγχρονες κοινωνίες. Μπροστά στα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η υπερβολική ποσότητα των πληροφοριών και η αυξανόμενη ταχύτητα κυκλοφορίας τους, η πληροφορική είχε οπωσδήποτε προσφέρει μια λύση, αλλά η λύση αυτή δεν ήταν παρά προσωρινή και στην πραγματικότητα κάλυπτε την ανάγκη που υπήρχε για πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις. Δεν βοηθάμε έναν άνθρωπο, έλεγε ο Βάζενμπαουμ, αφήνοντάς τον να πέσει πιο γρήγορα σ' ένα πηγάδι.

Από το σημείο αυτό μπορούσε να ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος της κριτικής, το οποίο αφορούσε ακριβώς τα θεμέλια της ισχύος της πληροφορικής: μήπως είχε αποδοθεί υπερβολική σημασία στη δύναμη της λογικής και της αλγορίθμικής επεξεργασίας; Η πληροφορική ήταν πράγματι μια τόσο "γενική" επιστήμη όσσο

είχε θεωρηθεί μέχρι τώρα; Δεν υπήρχαν αξεπέραστα όρια ακόμα και γι' αυτήν την υπολογισμότητά;

Από τις σκέψεις αυτές του Βάζενμπαουμ, που είχαν μεγάλη απήχηση στον κόσμο της πληροφορικής, αλλά και πέρα απ' αυτόν, ανέκυψε η ανάγκη να ελεχθούν, πρώτον οι χρήσεις τής πληροφορικής και δεύτερον αυτή η ίδια η τεχνολογία για να αποφευχθούν, αφ' ενός το να χρησιμοποιηθεί η τελευταία για σκοπούς επιβλαβείς για τον άνθρωπο, και αφετέρου το να διασπείρει η "πορεία προς τη λογικότητα", για να επαναλάβουμε την έκφραση του Βάζενμπαουμ, ψευδασθήσεις ως προς τη τι πραγματικά μπορούσαν να κάνουν οι υπολογιστές και τι όχι. Έτσι, άρχισε μια συζήτηση σχετικά με τα σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη, κατά την οποία τέθηκαν υπό αίρεση ακόμα και οι δυνατότητες της πληροφορικής να υλοποιήσει τα σχέδια που νομιμοποιούν την ίδια της την ύπαρξη, ως ξεχωριστής επιστήμης.

Ο βασικός "συνεκτικός ιστός" τής τρίτης πληροφορικής γενιάς, ήταν χωρίς αμφιβολία η έννοια τής "παραδείας της πληροφορικής". Από τον όρο αυτόν λείπει, προφανώς, ένας αρχικός ορισμός. Τι σημαίνει ακριβώς "παραδεία της πληροφορικής"; Κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια, ακόμα κι αν ο καθένας ξέρει περίπου περί τίνος πρόκειται. Θέλουμε μήπως να υποδηλώσουμε μ' αυτό -καθώς είναι εντελώς απίθανο να αναζητάμε την χρησιμότητα τής παραδείας- ότι στο εξής δεν είναι πλέον απαραίτητο να αναρωτήσμαστε για τις εφαρμογές τής πληροφορικής;

Ο λόγος για την επινόηση τού όρου είναι, δίχως άλλο, το ότι οι χρειαζόταν μία έκφραση ασρκετά χαλαρή και ασαφής, ώστε να καλύψει ολόκληρη την ποικιλία τών σύγχρονων εφαρμογών τής

πληροφορικής. Τελικά, το να έχει κάνεις πληροφορική παιδεία θα μπορούσε απλώς να σημαίνει ότι είναι ικανός να χειρίζεται όλες αυτές τις υποτιθαμένες διατάξεις που μας περιστοιχίζουν.

Δεν πρέπει να υποτιμάμε την σημαντική προσπάθεια εκπαίδευσης και αναδόμησης της διανοητικής δραστηριότητας που προϋποθέτει μια τέτοια παιδεία. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν πρέπει να ξαναπέσουμε στις ακραίες θέσεις που άφησαν τα σημάδια τους στην δεύτερη πληροφορική γενιά. Η πληροφορική δεν είναι η νέα παιδεία ακόμα και αν ανατρέψουμε μερικές από τις παραδοσιακές μας πεποιθήσεις! Αποτελεί περισσότερο μια συμπληρωματική διάσταση της γενικότερης παιδείας μας.

Ορισμένες σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με την ουσία της πληροφορικής, την σκοπιμότητα της χρήσης της και τα νέα ηεικά προβλήματα που η τελευταία θέτει, δεν μπορούν να συζητηθούν και να απαντηθούν. παρά μόνο μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού που γέννησε την τέχνη την Πληροφορική. Τα βασικά στάδια της εξέλιξης αυτής της επιστήμης, εδώ και μισό αιώνα περίπου, ήταν αρχικά η θεμελίωση τών βασικών αρχών, στην συνέχεια η κατασκευή τών μηχανών και τέλος η ανάπτυξη τών γλωσσών προγραμμάτισμού και η εξάπλωση τών εφαρμογών όλων αυτών τών νέων εργαλείων.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η έλευση τής Πληροφορικής τον 20ο αιώνα, παραλληλίζεται συχνά με την Βιομηχανική Επανάσταση του 18ου αιώνα. Πράγματι η σπουδαιότερη ίσως, επίδραση της Πληροφορικής στην ανερώπινη ζωή είναι η μετατόπιση βάρους τών ανερώπινων δραστηριοτήτων από το δευτερογενή τομέα της βιομηχανικής παραγωγής στον τριτογενή τομέα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον κλάδο της επεξεργασίας πληροφοριών. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα φανερή στις περισσότερο ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, που έχουν πίσω τους μια προϊστορία εκβιομηχάνισης και άρχισαν ήδη να διαμορφώνουν τις συνεπικίνες που περιγράφονται ως μεταβιομηχανική κοινωνία. Η βαθύτατη αυτή διαφερωτική αλλαγή που επέφερε η Πληροφορική μπορεί να συγκριθεί μόνο με την αλλαγή που προκάλεσε η Βιομηχανική Επανάσταση, μετατοπίζοντας το βάρος της οικονομίας από τον πρωτογενή στο δευτερογενή τομέα.

Σήμερα διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία το εργατικό δυναμικό προσπαθεί να ακολουθήσει την ανακατανομή της παραγωγικής δραστηριότητας, η οποία προτιγήθηκε χρονικά. Μέχρι λοιπόν να αντισταθμιστεί και πάλι η προσφορά εργασίας προς τη ζήτηση, θα έχουμε μια περίοδο ανεργίας και έντονων αντιδράσεων. Πράγματι, παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο να χάνουν οι εργαζόμενοι του δευτερογενή τομέα τις θέσεις τους. Θα μπορέσουν μετά από επιμόρφωση να βρουν άλλη απασχόληση;

Υπάρχει βέβαια εδώ και ο απαισιόδοξος αντίλογος, που υποστηρίζει ότι η πληροφορική μειώνει σε απόλυτους αριθμούς

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Στον κάτωτο δίχωνα αναφέρεται το εργατικό δυναμικό (%)
Στον οριζόντιο δύρνα αναφέρεται η χρονολογία



τις θέσεις εργασίας, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα κι επιτρέπει να έχουμε την ίδια παραγωγή από λιγότερους ανερώπους.

Ο παράγοντας αυτός ωστόσο, μπορεί να εξισορροπηθεί από το γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η ευχέρεια παραγωγής βιομηχανικών αγαθών, οι αυξάνεται αντιστοιχα και η ζήτησή τους, κατά τρόπο ώστε και πάλι να υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό. Μια άλλη προσπτική είναι να μειωθεί η απασχόληση ανά εργαζόμενο, ώστε να υπάρχει λιγότερη μεν δουλειά, αλλά για περισσότερους ανερώπους.

Η εισαγωγή της Πληροφορικής έχει μέχρι στιγμής μεταβάλει τις συνεήκες εργασίας, κυρίως στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας και όχι τις δραστηριότητες της πρωτογενούς παραγωγής. Στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, η Πληροφορική επέτρεψε να αρεολογικοποιηθούν σημαντικά ο οργάνωση της εργασίας και η διοίκηση τών επιχειρήσεων και έδωσε νέα ώθηση στην εφαρμογή του Τεύλορισμού και των μοντέλων μετρητησ της παραγωγικότητας. Υπάρχουν ωστόσο εδώ πολλά αμφιλεγόμενα σημεία: ενώ η φυσική εργασία μπορεί να τεμαχιστεί σε καταμετρήσιμες απλές ενέργειες, η διανοητική εργασία και πολύ περισσότερο η δημιουργική πνευματική δραστηριότητα δεν μπορεί εύκολα να ανακθεί σε απόλυτα μεγέθη. Έτσι η χρήση, με την βοήθεια της Πληροφορικής, ενός απλωστευτικού μοντέλου για τη μέτρηση της απόδοσης τών εργαζομένων μπορεί να οδηγήσει σε διαστρεβλώσεις. Ακόμα, η διάσταση της διανοητικής προσπετείας σε μικρά, και στο τέλος χωρίς νόημα τμήματα, και η απόδοση υπερβολικής σημασίας στην παραγωγικότητα, είναι πολύ πιθανό ότι οι κουράσουν και οι αγχώσουν τους εργαζομένους τόσο,

ώστε τελικά τα συνολικά αποτελέσματα να είναι κατώτερα από αυτά που θα έδινε η συμβατική "ανεξέλεγκτη" οργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, ένα πολύ θετικό σημείο είναι το ότι η Πληροφορική προσφέρει μια εντελώς νέα δυνατότητα απασχόλησης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, την τηλεργασία ή πιο απλά την εργασία από απόσταση. Τηλεργασία είναι η διεκπεραίωση από έναν υπόλληλο, μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, της εργασίας που αυτός έχει αναλάβει, σε ένα χώρο γεωγραφικά απομακουσμένο από το γραφείο του. Η τηλεργασία θα είναι εφικτή μόνο όταν ο εργαζόμενος θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από την επιχείρηση που εργάζεται και να στέλνει αποτελέσματα σε αυτή μέσω ενός ασφαλούς και γρήγορου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Από την στιγμή που η Πληροφορική θα δώσει τέτοια τεχνολογία σε μεγάλη κλίμακα, η τηλεργασία θα μπορέσει να γενικευτεί, με θετικές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους που θα μπορούν να εργάζονται σε χρόνο και συνθήκες της επιλογής τους όσο και για το κοινωνικό σύνολο που θα μπορέσει να απαλλαγεί από την συνεχή μεταφορά εργαζομένων και κατά συνέπεια από την κατανάλωση ενέργειας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Είναι χαρακτηριστικό το παρόδειγμα πολυεθνικών επιχειρήσεων, που έχουν εφαρμόσει την τηλεργασία ήδη, απασχολώντας εργατικό δυναμικό σε τρίτες χώρες όπου οι μισθοί είναι χαμηλότεροι και διατηρώντας τα γραφεία τους στα μεγάλα οικονομικά κέντρα.

*Ένας ιδιαίτερος κλάδος του τριτογενή τομέα όπου η Πληροφορική έχει εισδύσει βασικά και αναμένεται ότι οι υπολογιστές

Σης γενιάς με τις συχνές ικανότητες ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, που είναι διαθέτουν, είναι εισδύσουν ακόμα βαθύτερα, είναι οι χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Ο χώρος αυτός, που απατείται εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα πρόβλεψης, είναι πλήρως αυτοματοποιημένος στις μητροπόλεις τής παγκόσμιας οικονομίας. Η αυτοματοποίηση αυτή βέβαια, οδηγεί κάποιες φορές σε επικίνδυνες ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Είναι νωρί ακόμα η ανάμνηση της κρίσης του Οκτωβρίου 1987 στην Νέα Υόρκη, κατά την οποία οι υπολογιστές επέτειναν τις πτωτικές τάσεις τών μετοχών, ενεργοποιώντας προγραμματισμένες εκ των προτέρων εντολές πώλησης. Πρόσφατα, μια ειδική νομοθετική ρύθμιση στις Η.Π.Α περιόρισε την αυτοματοποιημένη διακίνηση μετοχών. Ωστόσο αποφεύχθηκαν ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον.

Όσον αφορά στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, δηλαδή τη βιομηχανική παραγωγή, το βασικό μέσο με το οποίο είναι εισχωρήσει στο πεδίο αυτό η Πληροφορική, είναι τα ρομπότ.

Όπως ήδη γράφηκε, μπορούμε να περιμένουμε ότι εξελιγμένα ρομπότ είναι αναλάβουν εργασίες που απαιτούν περισσότερη δύναμη, ακρίβεια, ταχύτητα και επαναληπτικότητα, καθώς και τις πιο επικίνδυνες διαδικασίες. Επιπλέον, οι μηχανές αυτές είναι μπορούν να παράγουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις ατομικές προτιμήσεις τών καταναλωτών, σε κόστος γύρισμα μ' αυτό τής μαζικής παραγωγής. Οι βιομηχανικοί εργάτες είναι περιοριστούν σταδιακά στο ρόλο τών ελεγκτών, ή είναι χρησιμοποιούνται σε πολύπλοκες και απαιτητικές εργασίες, όπου η χρήση ρομπότ δεν είναι συμφέρουσα ή εφικτή. Είναι αναμενόμενο βέβαια να αντιδράσουν τα εργατικά σωματεία, σε αυτήν την ψυχρή λογική τής αποτελεσμα-

τικότητας και, ακόμη περισσότερο, μπροστά στο φόρμα τής ανεργίας. Μια μελέτη ωστόσο που δημοσιεύεται ο ΟΟΣΑ το 1983, διαπίστωντας τότε, πως η αναλογία μεταξύ του πλήθους βιομηχανικών ρομπότ και του πλήθους βιομηχανικών εργατών, ήταν πολύ χαμηλή και προέβλεπε ότι το 1990 θα κυμαίνοταν, για τις πιο ανεπιτυχέντες χώρες τού κόσμου σε ποσοστά από 0,5% εώς 3%. Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι, παρόλο που η παραγωγή ρομπότ θα αύξανε συνεχώς, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το σημείο όπου το πλήθος τους θα γινόταν συγκρίσιμο με το πλήθος τού ανεργών εργατικού ζυνθικού. Αυτά τα επιχειρήματα άμφως δεν φαίνεται να πείθουν τους εργαζομένους, οι οποίοι τείνουν, στην καλύτερη περίπτωση, να υποτιμούν και στην χειρώτερη να καταστρέψουν τα μηχανήματα που προσφέρει η νέα τεχνολογία.

Μία από τις λίγες χώρες που η Πληροφορική μπήκε στους εργαστήρες με την συναίνεση τών εργαζομένων, ήταν η Σουηδία, στην οποία αναπτύχθηκε και το ομώνυμο "Σουηδικό πρότυπο": οι τεχνολογικές αλλαγές στις εργασιακές συνείκες και στον τρόπο παραγωγής έγιναν και γίνονται μετά από συμφωνία εργοδοτών και συνδικαλιστών. Το καλό στην περίπτωση αυτή είναι ότι και οι συνδικαλιστικοί φορείς είναι ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και προσπαθούν να τις εκμεταλλεύονται. Με το ίδιο πνεύμα εφαρμόστηκε, στη Μ.Βρετανία και αλλού, το σχήμα τής "συμμετοχής σχεδίασης συστημάτων": Σε οποιονδήποτε χώρα πρόκειται να εισέλθει η Πληροφορική, είτε με τη χρήση υπολογιστών, είτε με την αρεολογικοποίηση τής αργάνωσης, είτε με άλλο τρόπο, οι εργαζόμενοι και οι τελικοί χρήστες συμμετέχουν ως ισότιμα και συνυπεύσυνα μέλη στις ομάδες που σχεδιά-

ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση αυτή είναι ότι η Πληροφορική επιφέρει βαθιές ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές στην οικονομία, προσφέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και καινούργιες μεθόδους παραγωγής, οργάνωσης διοίκησης και ελέγχου. Η χρήση της προκαλεί μεν βραχυπρόθεσμα προβλήματα απασχόλησης, ευνοεί όμως την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και από ένα σημείο και μετά είναι μία αναγκαστική επιλογή για τις χώρες που δεν διαθέτουν πλούσιους φυσικούς πόρους, αλλά θέλουν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Πληροφορική με τις διάφορες εφαρμογές της, αγγίζει τα θεμελιακά πράγματα στοιχεία της οργάνωσης τών ανθρώπων και νωνιών. Ένα από τα στοιχεία αυτά, που αποτελεί τον συνεκτικό ιστό για κάθε κοινωνικό σύνολο, είναι η επικοινωνία. Η έννοια του όρου εδώ είναι διπλή: αφ' ενός δηλώνεται η καθημερινή συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τών ανθρώπων και, αφ' ετέρους η μεταφορά πληροφοριών για τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι ξεκάθαρο ότι η ουσιαστικότερη δύναμη είναι αυτή που απορρέει από τον έλεγχο της επικοινωνίας.

Μία από τις αισιόδοξες όψεις τού χητήματος τών επιπτώσεων της Πληροφορικής, είναι ότι η τελευταία, με τη δημιουργία εκτεταμένων και απλών στον χρήσι τηλεπικοινωνιακών δικτύων, μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και κατά συνέπεια την συμμετοχή τών πολιτών στην διακυβέρνηση μιας πολιτείας. Μπορούμε να φανταστούμε, έστω και σε μικρή κλίμακα, ένα καθεστώς διευρυμένης δημοκρατίας, όπου ο καθένας έχει επιπλέκτη πληροφόρηση για τα κοινά και συμμετέχει σε πολυάριθμα "άμεσα δημοψηφίσματα" (μέσω δικτύων), που οδηγούν στη λήψη των συλλογικών αποφάσεων. Αυτή η τάξη πραγμάτων βέβαια, προϋποθέτει πως έχει με κάποιο τρόπο εξασφαλισθεί το δικαίωμα του "συνδιαλέγεσθαι" και του "ψηφίζειν" σε όλους, όσους το διεκδικούν νόμιμα και μόνο σ' αυτούς.

Ακόμα, το να υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο επικοινωνίας ενέχει τον κίνδυνο να μην χρησιμοποιηθεί αυτό για σωστά εννούμενη πληροφόρηση, αλλά για προπαγάνδα. Είναι γνωστό πλέον,

το ὅτι κάθε συγκροτημένη ομάδα τείνει να χρησιμοποιήσει τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει για να διαδώσει τη δική της ιδεολογία. Ήα πρέπει επομένως να περιμένουμε ότι κάθε σύστημα πληροφόρησης θα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τις απόψεις αυτών που το ελέγχουν. Αν ο έλεγχος ασκείται από το ίδιο το κράτος, ίσως τα ποάγματα αποβιούν χειρότερα.

Από την άλλη πλευρά, η συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητες τών πολιτών μιας χώρας και, αντίστροφα, η καθοδήγηση τών δραστηριοτήτων αυτών, επιτρέπουν καλύτερο προγραμματισμό. Συντονισμός και αποδοτικότερη διοίκηση. Δικαιολογεί λοιπόν η διαπίστωση αυτή, τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου συγκέντρωσης στοιχείων για τις διάφορες ανερώπινες ενέργειες; Το ερώτημα αυτό, μπορεί να τεθεί κι αλλιώς: τι χρειάζεται να γνωρίζει μια κοινωνία για τα μέλη της και που ακριβώς σταματά η δημόσια δράση ενός ατόμου· και αρχίζει η ίδιωτη ικανότητα του ζωής; 'Ένα πράγμα, που μπορούμε να πούμε με σιγουρία, είναι ότι το κράτος, ή γενικότερα κάθε συντονιστική ομάδα, πρέπει να έχει πληροφορίες για τις ενέργειες που συντονίζει, ώστε να μπορεί να αποδώσει έργο. Το ευαίσθητο σημείο, που απαιτεί και τη μεγαλύτερη προσοχή, είναι με ποιο τρόπο και από ποιούς θα επιτρέπεται να συσχετίζονται οι πληροφορίες αυτές, γιατί είναι ακριβώς ο συνδιασμός τών πληροφοριών που την προστατεύει.

Οι συσχετισμένες πληροφορίες δύνουν μεγάλες δυνατότητες ελέγχου, και είναι σίγουρο, ότι περισσότερο ευάλωτες στον έλεγχο εαν είναι οι περιεργασίες και ανοργάνωτες μειοψηφίες. Ισως είναι λοιπόν καλύτερα να ευστάζουμε λίγη από την ορε-

λογικότητα μας, προκειμένου να αποφύγουμε την προσπτική ενός φασιστικού ιδεώδεις.

Η σύγχρονη πάντως τάση, όπως αρχίζει να διαφαίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις που σιγά σιγά επιβάλλονται, είναι να συλλέγονται στοιχεία αρκετά για την αποτελεσματική διοίκηση, τα οποία όμως μπορούν όλοι να τα προσπελάσουν και να τα ελέγξουν, ως προς την επεξεργασία που υφίστανται.

Το δίλλημα που συχνά προκύπτει, είναι το αν πρέπει οι ανερώπινες κοινωνίες να προτιμήσουν μια συγκεντρωτική ή αποκεντρωτική οργάνωση. Ο συγκεντρωτισμός γοητεύει, καθώς εξασφαλίζει αποτελεσματικότερο συντονισμό και καλύτερη διοίκηση, ενώ η απόκεντρωση και η αυτονομία στις αποφάσεις έλκουν, καθώς οριγούν σε πολυμορφία και αυτοδιαχείριση. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σιγουρία ποιο κοινωνικό μοντέλο θα επικρατήσει. Οι καθοριστικές εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι, θα επέλθουν σταδιακά και ανεπαίσθιτα, μέσα από καθημερινές, ατομικές ή συλλογικές, αποφάσεις.

Η Πληροφορική, από την δική της πλευρά, προσφέρει τεχνολογία, ικανή να στηρίξει οποιοδήποτε κοινωνικό ιστό, είτε αυτός αποσκοπεί στην προαγωγή ενός μονοσήμαντα προσδιορισμένου γενικού συμφέροντος, είτε ευνοεί την διαμάχη τών αλληλοσυγκρουόμενων επιδιώξεων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΣΕ ΠΛΗΒΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

θέση	εταιρία	'έτος εισόδου στην αγορά'	1962		1967	
			Παρα- γωγή	Ποσοστό επί της παγκόσμιας παραγωγής	Παρα- γωγή	Ποσοστό επί της παγκόσμιας παραγωγής
1	IBM	1953	4.806	65,8%	19.773	50,0%
2	Rand	1951	635	8,7%	4.778	12,1%
3	NCR	1960	126	1,7%	4.265	10,8%
4	CDC	1960	147	2,0%	1.869	4,7%
5	Honeywell	1958	41	0,6%	1.800	4,6%
6	Burroughs	1954	161	2,2%	1.675	4,2%
7	RCA	1957	120	1,6%	977	2,5%
8	General Electric	1958	83	1,1%	960	2,4%
ΣΥΝΟΛΟ			6.119	83,7%	36.096	91,3%
ΆΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ			1.186	16,3%	3.420	8,7%
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ			7.305	100,0%	39.516	100,0%

Πηγή: ΟΟΣΑ, Τεχνολογικές Διαφορές, Παρίσι, 1969.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΣ ΓΕΝΙΑΣ:

Το τέρμα του δρόμου προς τα τεχνητά όντα;

Οι υπολογιστές έχουν συχνά χαρακτηρίσθει ως το τέταρτο σημαντικό εργαλείο που ανακάλυψε ο άνθρωπος, μετά την φωτιά, τον τροχό και την γραφή. Η αλματώδης ανάπτυξη της Πληροφορικής και η επικείμενη εμφάνιση της Σης γενιάς των μηχανών αυτών, φαίνεται να δικαιώσουν την παραπάνω άποψη.

Όσον αφορά τις προοπτικές των υπολογιστών της Σης γενιάς μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, τόσο για το εγγύς δύσμενό και για το απώτερο μέλλον. Κάποιες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις είναι ότι και η Ση ομοίως μπολογιστών θα εντείνει τις τάσεις αμικρυνσης και ισχυροποίησης τους, όπα και την εξάπλωση τους σε όλο και περισσότερους τομείς. Ήδη, έχουμε αρχίσει να συναντούμε υπολογιστές σε αυτοκίνητα και σικιακές μοτσκευές. Πρέπει ακομα να περιμένουμε ότι θα αναδειχθούν τα κατανευμημένα συστήματα επεξεργασίας, οι κατανευμημένες βάσεις δεδομένων και τα πηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δίκτυα υπολογιστών. Επίσης, το κύριο βάρος της υπολογιστικής δραστηριότητας θα μεταφερθεί σταδιακά από την επεξεργασία αφθονητικών κυρίως δεδομένων, στη διαχείριση πληροφοριών και γνώσης και στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Περισσότερο ενδιαφέροντας ωτάρισσο από αυτές τις άμεσες προοπτικές, είναι κάποιες μακροπρόθεσμες προγνώσεις για το περισσότερο μακρινό μέλλον της Σης γενιάς υπολογιστών. Προβλέπεται λοιπόν, ότι η κατάληξη της Σης, ή ενδεχομένως της Σης γενιάς υπολογιστών, θα είναι τα λεγόμενα ανδροειδή.

Ένα ανδροειδές ως είναι μία ανθρωπόμορφη μηχανή, ενεργειακά και πληροφοριακά αυτόνομη. Τής οποίας η λειτουργία, η συμπεριφορά και ολόκληρη γενικά η δραστηριότητα ως στηρίζεται σε εξελιγμένους υπολογιστές και σε τεχνητές αισθήσεις. Το βασικό επίχειμα που προβλλέπεται για να καταδείξει το οτι η προσποτική τών ανδροειδών δεν είναι τόσης και τόσο εξωπραγματική. Είναι το εξής: ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει περίπου 10^{10} νευρώνες και κάθε νευρώνας διαθέτει περίπου 10^4 συνδέσμους. Η διανοητική δραστηριότητα τού ανθρώπου λοιπόν, εδράζεται σ' ενα σύστημα περίπου 10^{14} διασυνδεμένων στοιχείων. Το 1986, οι μεγαλύτεροι διαθέσιμοι υπολογιστές περιείχαν 10^7 στοιχεία και από στατιστικά δεδομένα προέκυπτε ότι ο μεσημέσος αύξησης τής πολυπλοκότητάς τους ήταν μία τάξη μεγέθους ανά 5 χρόνια. Είναι επομένως νόμιμη η υπόθεση ότι ως το 2015 ως υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές με πολυπλοκότητα (ση με αυτή του ανθρώπινου εγκεφάλου, ενώ ως το 2030 ως υπάρχουν υπολογιστές με πολυπλοκότητα 1.000 φορές μεγαλύτερη. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν, με δεδομένη την αντίστοιχη πρόοδο όλων των βασικών τεχνολογιών, τοποθετείται η κατασκευή τών ανδροειδών.

Εφόσον αυτές οι εικασίες γίνουν πραγματικότητα και δημιουργηθεί ένα λειτουργικό πρωτότυπο ανδροειδές, δεν ως είναι πρόβλημα η αναπαραγώγη του. Από κει και πέρα, μπορούμε να φανταστούμε ανδροειδή που ως διαθέτουν όλα έναν κοινό πυρήνα λογισμικού και γνώσης κι ένα πρόσθετο εξειδικευμένο φλοιό το καθένα, κατάλληλο για το συγκεκριμένο ρόλο του. Ακόμη είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τα ανδροειδή αυτά ως μπορούν να αντιδρούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις, να διάλσκονται από το

περιβάλλον τους και να επικοινωνουν μεταξύ τους σε πολύ υψηλές ταχύτητες.

Για όσους τέλος, φοβούνται την συνύπαρξη με αυτά τα πλάσματα, μπορούμε να εικάσουμε ότι τα ανδροειδή είναι υπακούουν στους περιφημούς τρεις Νόμους της Ρουμονίκης, οπως τους διατύπωσε ήδη από το 1950 ο Ισαάκ Ασήμωφ:

- 1) Κανένα ρουμονός δεν επιτρέπεται να ποικαλέσει κακό σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ή αδέσποτας, αφήσει οποιονδήποτε άνθρωπο να πάθει κακό.
- 2) Κάθε ρουμονός πρέπει να υπακούει στις διαταγές που λαμβάνει από οποιονδήποτε άνθρωπο, εφόσον οι διαταγές αυτές δεν είναι αντίθετες προς τον ποντικό νόμο.
- 3) Κάθε ρουμονός ποέπει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον η προστασία αυτή δεν προκαλεί αποφάσεις αντίθετες προς τον ποντικό ή τον δεύτερο νόμο.

'Ισως λοιπόν να μην θυμολευτούν και τασσούνται οι άνθρωποι να συνυπάρξουν στο μέλλον με τα υποθετικά ανδροειδή ή τα όποια αντίστοιχα τους.

Μετά από όλα αυτά, το ερώτημα που προβάλλει είναι αν φτάνουμε, τελικά, στο τέρμα τής μακρόχρονης πορείας προς τα τεχνητά όντα. Μιας πορείας που άρχισε από την στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποίησε τα άρια του εαυτού του και που δεν ξέρουμε που, πότε και πώς είχε τελειώσει. Δεν μπορούμε, επομένως, να πούμε με σιγουρία αν πράγματι προχωρούμε προς την δημιουργία των τεχνητών όντων και πόσο μεγάλα ή μικρά είναι τα βήματα μας. Από την άλλη πλευρά, δεν αντέχει κανείς στον πειρασμό να μην παρατηρήσει ότι, από την προετοιμασία μας ήδη

για την 5η γενιά υπολογιστών, έχουμε διοχετεύσει τις βασικές τεχνολογίες μας σε μια ενοποιητική διαδικασία που φιλοδοξεί να δώσει δημιουργήματα, αν όχι απαραίτητα κατ' εικόνα του ανθρώπου, πιθανότατα όμως καθ' ομοίωση του.

'Άλλοι από εμάς αντιμετωπίζουν την προσωπική αυτή με ενθουσιασμό, άλλοι με δέος και άλλοι με απέχεια. Το Βέβαιο είναι πως, είτε το βέλουμε είτε όχι, δεν υπάρχει τίποτε άλλο, εκτός από την αλοκληρωτική καταστροφή του πολιτισμού μας, που να μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή μιας δύλιας και πιο εξελιγμένης τεχνολογίας.

Εδώ και τρεις χιλιάδες χρονια, οι άνθρωποι πασχίζουν να μάθουν και να φτιάξουν και νούρια πράγματα, και ο φόβος μπορεί στο αγνωστό ποτε ως τώρα δεν στάθηκε ικανος να τους σταματήσει. Είναι μάλλον σίγουρο πως έτσι είναι συνέχισμα, πάντοτε περίεργοι και πάντοτε τρομαγμένοι.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. BRETON, PH.: Ιστορία της Πληροφορικής
2. BREMOND, G.: Οι οικονομικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι της Πληροφορικής. Παρίσι. 1982.
3. JAMOIS, H. : Ο υπολογιστής στην εξουσία. Παρίσι. 1978.
4. PHELIZON, J.: Δυσλειτουργίες της Πληροφορικής. Παρίσι. 1980
5. ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Α.: Πρακτικές εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Θεσσαλονίκη. 1987.
6. ΓΚΟΥΣΚΟΣ, Δ. : Οι προσποτικές ανάπτυξης των υπολογιστών Σημειώσεις.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, Γ.: Κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής. COMPUTER ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Απούλιος 1988.
2. ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ, Γ. : Κοινωνικές επιπτώσεις από την χρήση Η/Υ. RAM. Φεβρουάριος 1988.

Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ : " ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΤΗΣ ΛΗΨΡΟΦΟΡΙΚΗΣ "

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ :

Καρούσου Βικτώρια

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ :

Τραγόπουλος Γεώργιος



ΠΑΤΡΑ 1992